



AJPOPOLI® VZW

Onderwijsproject voor
Mayakinderen in Guatemala

Nieuwsbrief januari 2016



Allereerst wensen wij jullie een gezond, gelukkig en succesvol 2016. In Comalapa begon enkele dagen geleden het nieuwe schooljaar: een jubileumjaar want het is het tiende jaar dat onze vzw deze school weet te ondersteunen.



Op 13 januari was er een reünie van alle personeelsleden, de ouders en de leerlingen. Traditioneel is dat ook het moment om samen de school een grote poetsbeurt te geven.

Op 15 januari startten de lessen voor de 274 leerlingen: 25 in de derde kleuterklas, 167 in de lagere school en 82 in het lager middelbaar.

Onder leiding van het schoolteam met 23 vol- of deeltijdsen op weg naar een nieuw succesvol schooljaar.

We willen ook jullie aandacht vragen voor volgende Ajpopoli-evenementen:

- de spetterende **Ajpopli quiz op vrijdagavond 19 februari** (meer info op pagina 4)
- de jaarlijkse **Ajpopoli eetdag op zondag 11 september** (noteer alvast in jullie agenda!)

Nieuwjaarsgroeten van Doña Camila, directrice van het Centro Educativo Ajpopoli

Aan de organisatie Ajpopoli, de peetouders en de sponsors, Welgemeende en oprechte dank voor het vele werk, goede en lieve mensen, het voorbije jaar. Jullie hulp en steun zorgen ervoor dat het schoolproject voor onze jongens en meisjes in het C.E. Ajpopoli kan gerealiseerd worden.

Vele ouders begrijpen nu dat studeren een erfenis is voor hun kinderen. Moge het jullie voldoening en vreugde geven te weten dat jullie een deel van de erfenis in het leven van elk kind brengen; een groep jongeren die zonder jullie hulp geen hoop zouden hebben op een betere toekomst.

In naam van de directie, het administratief personeel en de docenten drukken we onze grote erkentelijkheid uit voor de kans die we krijgen om een job uit te oefenen die ook onze families helpt. Daarenboven genieten wij van de lach, het kattenkwaad en de aandacht op zich van de jongens en de meisjes; dat is voor ons een grote motivatie om ons zo hard mogelijk voor hen in te spannen, zodat ze een zo goed mogelijke opleiding zouden krijgen.

Dank, véél dank, aan jullie die ons een warm hart toedragen.

Met een nederige maar stevige knuffel wensen wij jullie "Zalig Kerstfeest" en voor het jaar 2016 "Heel veel goeds samen met diegenen die jullie lief zijn". Dat God jullie rijkelijk moge zegenen.

Camila Mendoza December 2015



Hóla! Que chilero, mucha!

Op zaterdag 29 augustus vertrokken we met enorm veel zin en goede moed naar Guatemala. Toen we na een lange reis onze eerste vermoeide voetstappen in Guatemala City zetten, was onze eerste indruk wat dubbel. Overal oude gammele busjes die letterlijk zwarte rook uitstootten; op bijna elke straathoek, aan elke bank en aan elke winkel twee gewapende bewakers, overal politie/legerdiensten, en veel bedelaars. En tot onze grote verbazing een overvloed aan Amerikaanse fastfoodketens. Maar langs de andere kant voelden we meteen de Guatemalteekse "éénheidsvibe", en tijdens onze autorit keken we onze ogen uit op de prachtige, tropische natuur.



Comalapa, een klein bergdorpje met boeren en geiten dachten we, bleek een luidruchtig, bruisend dorp, met actie van 4 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Opmerkelijk was dat élk gezin op de één of andere manier wel iets verkocht, van zelf geteelde groenten en fruit op de markt tot ingekochte massaproducten in mini winkeltjes die in elke straat te vinden waren. Na deze korte kennismaking met het dorp, begon waar we ons zo lang op hadden voorbereid: onze bijdrage in de school met lessen Engels en dans. Onze aankomst was overweldigend: letterlijk alle kleuters liepen op ons af, wilden ons knuffelen en vroegen met grote, nieuwsgierige ogen wie we waren. In koor zongen ze een leuk welkomstliedje, waar we helaas op dat moment nog niet veel van verstonden (ons Spaans was niet super) . We konden er gelukkig wel uit opmaken dat ze allemaal enorm enthousiast waren. Ook de leerkrachten en de directrice Camila, één van de warmste persoonlijkheden die we ooit ontmoet hebben, ontvingen ons met open armen. Na de eerste week waren we het meest onder de indruk van de consequente en diepgewortelde

vriendelijkheid, die élke persoon in het dorpje uitstraalt. Van enkele gezinnen moesten we zelfs thuis vertellen dat we bij hen in Guatemala een tweede familie hadden. Jammer genoeg is het soms ver zoeken naar warme omgang in ons thuisland.

Onze bedoeling op school was de kinderen twee weken Engels met een goede uitspraak te laten horen. Zo wilden we hen vertrouwd maken met de taal, hun tongval verbeteren, hen zin geven de taal te leren. Al na de eerste les merkten we het lage niveau. Wanneer ze ons vroegen 'How are you?' en wij antwoordden met 'I'm fine, how are you? .', stonden ze ons met vragende ogen en open mond aan te kijken.





Met de allerjongsten hebben we eenvoudige Engelse liedjes gezongen en spelletjes gespeeld. Met de lagere school oefenden we een eenvoudige dans in waarin opdrachten in het Engels worden gegeven. Zo leerden we hen op een leuke manier enkele simpele woorden en uitdrukkingen. Met spelletjes en kleine woordenschatlessen bouwden we daarop verder. Ook gaven we dans in het middelbaar. Omdat we uit eigen ervaring weten dat jongeren van die leeftijd niet altijd openstaan voor nieuwe dingen, waren we

toch wel wat bang. Onze hoofdbedoeling was hen uit hun tent te lokken zodat ze met ons, quasi leeftijdsgenoten, een Engels gesprek zouden starten. Dat is ons tegen het einde in de vorm van kringgesprekken gelukt. Ze leerden ons zelfs de lokale slang-uitdrukking: 'Que chilero, mucha!', wat bij ons 'Super nice, gast!' zou betekenen. Waren ze in het begin wat puberachtig en terughoudend, toen we twee dagen ziek waren, vroegen ze zelfs wanneer we zouden terugkomen. Echt een zalige bevestiging! Toen we hen trouwens vroegen: 'Do you like school?', riepen ze spontaan en volmondig 'Yes!'. Een antwoord dat we van 16-jarigen eerlijk gezegd niet hadden verwacht, maar waar Ajpopoli vast en zeker trots op mag zijn. In België is onderwijs zo vanzelfsprekend dat we het niet altijd appreciëren. Dat geldt waarschijnlijk - bij ons althans - voor een groot deel van wat we hebben. Voornemens om in de toekomst meer van ons 'luzeleven' te genieten, bleven dan ook niet uit.



We kregen ook de kans om na de schooluren de verdere opzet van Ajpopoli te volgen. Het blijft namelijk niet enkel bij het schoolaspect: ook na het belsignaal gaat het werk verder. Tijdens de gezinsbezoeken met Lou en Camila merkten we dat ze de situatie van alle families op de voet proberen op te volgen. En dat is vaak heel belangrijk: wanneer een kind vuil en met veel te grote schoenen naar school komt, worden de ouders aangesproken om na de schooluren op gesprek te komen en eventueel tweedehandsschoenen uit België te krijgen. Spullen die bij ons te klein of uit de mode zijn kunnen nog perfect dienst doen voor iemand anders. Tijdens de bezoeken merkten we ook dat de gezinssituaties heel hard uiteen lopen: een verschil dat op school helemaal niet zichtbaar is omdat daar op alle vlakken volledige gelijkheid heerst. Ze slagen er zelfs in om in deze machocultuur gendergelijkheid te creëren. Ten slotte ondervonden we dat de brieven van peetouders hier echt een verschil maken en kinderen kunnen aanzetten tot een gemotiveerde houding op school en in het gezin. In sommige huisjes leidde de dankbaarheid voor het project tot heel emotionele situaties.



De twee weken in Comalapa hebben ons als twee 18-jarigen veranderd, in onze kijk op de wereld, de kansen die we krijgen, dus bedankt Ajpopoli voor deze unieke ervaring, en we hopen dat we een beetje het verschil hebben kunnen maken voor onze nieuwe vrienden in Guatemala.

Adios amigos!
Frederike & Laïs



Vierde Ajpopoli Quiz

Ten voordele van de Mayakinderen van
Centro Educativo Ajpopoli in Guatemala

Op vrijdag 19 februari 2016 om 20 uur
In de parochiezaal van Rotselaar, Groenstraat 19a

Ploegen max: max 5 personen,
Deelnameprijs: 20 € per ploeg

Inschrijven en betalen **vóór 12 februari**

ajpopoli@telenet.be

tel : 016/44 57 78 of 015/23 38 30

Rekeningnummer: BE07 0882 4840 4766 van Ajpopoli

Weetjes

- De Guatemalteekse film "Ixcanul", van de regisseur Jayro Bustamente, werd onlangs verkozen tot beste film op het filmfestival van Gent. Ixcanul betekent in het Kaqchikel, de Mayataal die de personages spreken (en ook de spreektaal in Comalapa en omstreken), zoveel als "vulkaan die op ontploffen staat". Een aanrader!!!
- In tegenstelling tot België hebben de Guatemalteekse scholieren 4 examenseries per schooljaar (zij werken met bimesters).
- De schoolvakanties verschillen met de onze: 1 week voor Pasen (Semana Santa), 2 weken halfjaarlijkse vakantie (eind juni/begin juli) en de grote vakantie van eind oktober tot 15 januari. De leerkrachten echter eindigen half november en starten terug de eerste dagen van januari.
- Oud Heverlee organiseerde op 22 november 2015 hun eerste Vredesmarkt. Het was een goed georganiseerd en sfeervol marktje. Het standje van Ajpopoli kon op heel wat interesse rekenen.
- Onze deelname aan de Andere Kerstmarkt in Leuven op 12/13 december 2015 wordt een traditie en is, gezien de grote belangstelling, een uitgelezen kans om Ajpopoli kenbaar te maken.
- In Kerk en Leven van 30 december 2015 hebben we ons project Ajpopoli mogen voorstellen.

Speciale dank aan:

- Georges Deleenheer voor zijn steun ter gelegenheid van zijn verjaardag.
- Het GROS Oud Heverlee die ons voor het tweede opeenvolgend jaar gesteund heeft voor een bedrag van €1.061,33 waarmee op school EHBO en incontinentiemateriaal (voor twee leerlingen) kon aangekocht worden, alsook alle leerlingen gedeparasiteerd worden.
- Alle genodigden van het zomerse verjaardagsfeestje van Hans, Greet, Marleen en Steven
- Piet voor zijn sportieve prestatie in de raid in Marokko en zijn sponsors die zo Ajpopoli steunden.

Acht-Meistraat 28
B-3018 LEUVEN
Lou: 016/44 57 78 - Rita: 015/23 38 30
www.ajpopoli.org
ajpopoli@telenet.be

Wenst uw bedrijf hier vermeld te staan, mail ons.

AJPOPOLI® vzw

Rekeningnummer: BE69 0882 3944 3178

op naam van Ajpopoli vzw - onderwijsproject

Met fiscaal attest (vanaf 40€/jaar):

Rekeningnummer: BE82 0000 9019 7468

Op naam van S.O.S met mededeling: 08 502 001-Ajpopoli

Verantwoordelijke uitgever: Lou Decime, Acht-Meistraat 28, 3018 Leuven