



Nieuwsbrief Augustus 2024

Nieuws uit de school

De leerkrachten vinden het heel belangrijk om de jongeren milieubewust te maken en organiseren geregeld activiteiten rond dat thema.



Zo namen alle leerlingen van het middelbaar op 24 mei deel aan het schoonmaken van de rivier Tzan Arco. Voorzien van een hoofddeksel tegen de zon en een mondmasker voor het vuil, raapten ze alle plastic afval op om die vervolgens naar een recyclagecentrum te laten brengen.



Ontbossing is een groot probleem in Guatemala. Brandhout is de belangrijkste energiebron en dan heb je nog de landbouwuitbreiding en de illegale houtkap. De leerlingen van het middelbaar konden op vrijwillige basis deelnemen aan een herbebossingsproject. Zo'n 97% was hiertoe bereid en samen hebben ze ongeveer 350 boompjes geplant, voornamelijk naaldbomen. Het is de bedoeling dat ze de groei van de bomen opvolgen .





Getuigenis van een oud-leerling

Hallo,

Mijn naam is Jaquelin Velásquez. Na het behalen van mijn diploma derde middelbaar in het Colegio Ajpopoli kreeg ik, met de steun van de school en van mijn peetouder Bea, de kans om verder te studeren. Ik schreef mij in voor de studierichting boekhouden. Het eerste jaar was niet zo moeilijk. Ik houd van cijfers en ik had een goede opleiding gekregen bij Ajpopoli.

In het tweede jaar moesten we een groepsproject realiseren dat geld opbracht. Mijn groep en ik hebben dat doel bereikt door konijntjes te fokken. Het was erg leuk en we leerden veel over ondernemen en plannen.

In mijn laatste jaar liep ik stage bij de belastingdienst in de provinciehoofdstad Chimaltenango en ik studeerde af met mooie cijfers. Mijn ouders waren heel trots en motiveerden mij om verder te studeren aan de universiteit. Ik koos voor de richting bedrijfskunde in weekendonderwijs zodat ik tijdens de week kon werken om mijn studies te betalen. Ik heb nog maar één jaar te gaan om de graad van master te behalen.

Omdat ik het diploma van bachelor al gehaald had mocht ik dit schooljaar beginnen in het Colegio Ajpopoli als leerkracht boekhouden voor het middelbaar. Ik ben erg blij dat ik dit mag doen in de school waar ik zelf ben opgeleid. Ik zit er ook in het comité cultuur en organiseer, samen met mijn collega's, activiteiten voor de leerlingen.



Ik vind het heel fijn om les te geven en onderwerpen als ondernemerschap en boekhouding met mijn studenten te delen. Zij leren van mij en ik ook van hen!

Jaquelin

Maïs in Guatemala

Maïs is een graan afkomstig uit Midden-Amerika en behorende tot de grassenfamilie. Duizenden jaren geleden werd de plant gedomesticeerd door de inheemse volkeren waaronder de Maya's. Door de beste zaden te kiezen en de beste landbouwtechnieken toe te passen werden de maïskolven steeds groter en voedzamer. Maïs is ontegensprekelijk verbonden met de geschiedenis van de Maya's, van de voorouderlijke tijd tot nu.



Maïs is voor de Maya's veel meer dan voedsel. Maïs is heilig. Volgens hun scheppingsverhaal hebben de goden de mens uit maïsdeeg geboetseerd. Dat is de reden waarom de Maya's in Guatemala 'hombres de maíz' genoemd worden, mensen van maïs.

Nog altijd speelt de plant een belangrijke religieuze en spirituele rol in het leven van de Maya's. In vele dorpen houden boeren een ceremonie voordat ze beginnen met het verbouwen van maïs. Ze bidden de hele nacht en vragen de aarde, de regen en de zon om een goede oogst.

Guatemala kent 4 soorten maïskolven: rode, zwarte, witte en gele. De kleuren hebben een spirituele betekenis:

Rood staat voor het oosten, waar de zon opkomt, symbool voor het begin van alles. Het westen, waar de zon ondergaat, wordt weergegeven door zwart en wordt geïdentificeerd met rust en de dood. Het noorden is wit en betekent reinheid en leven. Geel staat voor het zuiden en symboliseert de maïsogst.



In de inheemse gemeenschappen van Guatemala wordt maïs van deze vier kleuren gecultiveerd. Voor de schepping van de mens werd immers witte maïs gebruikt voor de botten, gele voor de spieren, rode voor het bloed en zwarte voor de ogen en het haar.

Al sinds mensenheugenis gebruiken de Maya boeren op hun velden 'el sistema milpa'. Het bestaat uit een cyclus van twee jaar verbouwen waarna de grond een tijdlang braak blijft liggen. Ze telen op dezelfde akker de drie voor hen belangrijkste gewassen: maïs, frijool (zwarte bonen) en calabaza (pompoen). De techniek wordt daarom ook die van 'De Drie Zusters' genoemd.



Het grote voordeel is dat de bodem zichzelf herstelt en geen bemesting nodig heeft. De drie gewassen profiteren van elkaar. De maïs dient als structuur voor de bonen om te klimmen, de bonen zorgen voor stikstof in de bodem en de pompoenen bedekken de grond die zo vocht vasthoudt en de groei van onkruid belemmert.

Jammer genoeg is het zo dat de inheemse boeren steeds minder akkers hebben om te bewerken. Een paar grote landbouwbedrijven nemen meer en meer grond in beslag zodat de kleinschalige boeren het moeten doen met té kleine lapjes grond, of helemaal geen grond. Zij kunnen niet anders dan te gaan werken op de grote plantages waarvan het verse fruit en de verse groenten geëxporteerd worden naar het buitenland. Ze worden er schaamteloos uitgebuit en verdienen te weinig om voldoende en gevarieerd voedsel te kunnen kopen voor hun gezin. Bijna de helft van de kinderen is ondervoed.

Niet vergeten!

Wie een gift van € 40 of meer doet en wil genieten van het fiscale voordeel moet voortaan zijn/haar rijksregisternummer doorgeven aan Scheut of aan Ajpopoli vzw.

Wij danken:

- * Rotary Club Leuven Rotselaar
- * DHL Got Heart
- * GROS Oud-Heverlee
- * Zonta Club of Leuven
- * Soroptimisten Club Leuven

't Veldeke 4, 3040 Sint-Agatha-Rode
Ondernemingsnummer: 889 160 297 - RPR Leuven
ajpopoli@gmail.com
www.ajpopoli.com

Rekeningnummer: BE69 0882 3944 3178 op naam van Ajpopoli vzw - onderwijsproject

Met fiscaal attest (vanaf 40€/jaar): Rekeningnummer: BE82 0000 9019 7468 op naam van S.O.S met als mededeling: 08 502 001-Ajpopoli